

Stel je voor wat er met onze kerken en ons land zou gebeuren als we bereid zouden zijn om op de bres te gaan staan?

hallo

Sofa&Zo bestaat 12 jaar. Wat begon als een klein gebedsgroepje is uitgegroeid tot een heus gebedshuis waar het bruist van activiteiten.

groei

We willen nog verder groeien maar omdat Sofa&Zo momenteel volledig op basis van vrijwilligers draait, is verdere **fondswerving noodzakelijk**. In de toekomst willen we Inge Symons deeltijds inschrijven als coördinator om de continuïteit te garanderen.

De uitgaven van S&Z kunnen grosso modo ingedeeld worden in drie blokken:

- Ons gebouw, de fysieke draaischijf van SZ: 15.000 euro
- Onze deeltijds coördinator: 15.000 euro (deeltijdse inschrijving, sociale lasten enz...)
- Onze 24/7-gebedsweek, het jaarlijks hoogtepunt van ons werkjaar: 15.000 euro.

In Zijn Woord zegt Hij: "Ik zocht naar mensen die op de bres wilden staan, die riepen: 'Geef terug'. Helaas vond Hij niemand. Ook in deze tijd stelt Hij dezelfde vraag, maar wat is ons antwoord? We lezen dat de tent van David zal worden hersteld en dat Hij verlangt om bij ons te zijn, om te tronen op onze lofoffers. We lezen dat wanneer we onze knieën buigen en onze zonden belijden, Hij ons land zal genezen. Hij zoekt wachters op de muur voor Israël en brengt heil wanneer we Hem aanbidden en Hij belooft dat Hij snel zal antwoorden als we dag en nacht op Hem roepen.

Stel je voor wat er met onze kerken en ons land zou gebeuren als we bereid zouden zijn om op de bres te gaan staan? Als we ervoor zouden kiezen om dag en nacht aan Zijn voeten te komen, Hem lief te hebben en te pleiten voor de dingen waar Hij van houdt. Als we zouden gaan bidden voor recht bij de Koning der Koningen en als we zouden zoeken naar herstel en liefde voor onze geliefden en de wereld.

Wij geloven dat dit een radicale verandering in ons land teweeg zou brengen. Dat jong en oud in vuur en vlam voor Hem zullen komen te staan en dat er een uitstorting van Zijn Geest, Zijn kracht en van Zijn liefde zal plaatsvinden, wat ons ertoe zal brengen om Zijn vrede en redding naar een verloren wereld te brengen.

hoe

We hebben momenteel 21.500 euro aan inkomsten.

- 14.000 euro aan giften
- 7.500 euro aan sponsorgelden.

We zijn dus dringend op zoek naar 23.500 euro/jaar aan extra inkomsten.

Hoe kan Jij ons daarbij helpen?

- Via een doorlopende opdracht op onze rekening BE35 0012 1873 1137.
- Via een eenmalige gift op hetzelfde rekeningnummer.
- Via sponsoring (hiervoor neem je best vooraf contact met ons op).
- Anoniem geven kan via de GIVT QR - code.

Voor meer info:
zie www.sofaenzo.be of
mail sus@sofaenzo.be.

